

## Voor 2017 wens ik je **genoeg**

genoeg vertrouwen dat je prima bent zoals je bent  
genoeg fijne keuzes temidden het eeuwige geschipper  
genoeg fruit en groenten naast de friet met mayonaise  
genoeg luisterende oren waaraan je je verhaal kwijt kan  
genoeg ontmoeting om vereenzaamd denken voor te zijn  
genoeg beweging om jouw hart en spieren soepel te houden  
genoeg mensen die je horen als je om een handje hulp vraagt  
genoeg dagelijkse kleine wonderen die de grote sleur doorbreken  
genoeg avondjes uit om in de week met frisse geest verder te doen  
genoeg<sup>o</sup> nieuwe belevenissen om je verwondering levend te houden



Er zijn meer dan genoeg populistische schurken  
die ons willen wijs maken dat het slecht gaat met onze wereld

Laat ons dan ook tegen elkaar aan schurken  
Steunpilaar warmmenselijkheid  
Tedere thuis toeverlaat

Wereldwijd...  
is er minder kindersterfte en minder moedersterfte,  
is er betere basisgezondheidszorg voor meer mensen,  
beëindigen meer kinderen dan ooit het basisonderwijs,  
is het aantal mensen met extreme armoede gehalveerd,  
zijn er minder geweldsdoden dan eerder in de geschiedenis,  
zijn er meer toiletten en is er betere toegang tot basishygiëne,  
...